

Είναι «Ευρ(αί)ως» γνωστό...

Ζήλεψαν την δόξα εκείνων που μισούν.

Ο πο μιστέας γίνεται,
εξ' αγίας τους, πο προστέος.
Ό, τι χειρότερο του 20ου αιώνα.
ΧΙΤΑΕΡ. Γ' ΡΑΪΧ. ΝΑΖΙΣΜΟΣ

'Όλοι οι λαοί. Όλη η υφήλιος. Πολιτισμένοι και λιγότερο πολιτισμένοι. Μορφωμένοι και λιγότερο μορφωμένοι. Όλοι πιστεύουμε ότι αυτές οι μελονές σελίδες της Ιστορίας δεν θα μπορούσαν να εποναληθούν ξανά.

Και όμως. Σε λιγότερο από 70 χρόνια τα πρώτα θύματα της Χιτλερικής κτηνωδίας, οι ΕΒΡΑΙΟΙ, μετατρέπονται σε εξισου στυγερούς δολοφόνους με τον δικό τους θύτη.

Δολοφονούν οκταπάυστο από την αποφράδα ημέρα ανακηρύξεως της Ανεξαρτησίας του Κράτους του Ισραήλ. Αποφράδα, όχι βέβαια και κατηγορηματικά, που δικαιώθηκε ένα Ιστορικό (σχεδόν 2000 ετών) αίτημα των Εβραίων για δημιουργία Κράτους, αλλά για την οικτρό πλάνη των κρατούντων της Μεσοπολεμικής Περιόδου να



μην αναγνωρίσουν τουτοχρόνως το Κράτος της Παλαιστίνης.

Η μονόπλευρη αναγνώριση ήταν απολύτως προβλέψιμο ότι θα έσταζε αίμα. Αίμα αθώων όπως σήμερα. Ακριβώς όμοια με εχθές και σύριο.

Το ΙΣΡΑΗΛ εν ονόματι... ακόμα του Ολοκαυτώματος αισθάνεται ότι μπορεί να ασκημονεί, να ασελγεί, να εκβιάζει, να εξευτελίζει θεσμούς και ανθρώπους.

Μία διαρκής κλίμοκούμενη πρόκληση προς ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο

που βασίζει την ωμή προκλητικότητά στην εισπρήδηση στη δημόσια ζωή των Ισχυρών κρατών, όλο και περισσοτέρων Εβραίων που λειτουργούν κάτω από τις αδίστακτες πρακτικές του Σιωνισμού. Ουδείς αντιτέκεται επαρκώς. Μερικώς, κάποιες χώρες. Αποτελεαματικώς, ουδεμία. ΚΡΙΜΑ.

Θα μπορούσαμε με λίγη προσπάθεια να τους εντόξουμε σε μία Κοινωνία Δικαίου, αλληλεγγύης και συνεννόησης.

Λίγο δύακολο με μία φυλή που

ΣΤΑΥΡΩΣΕ τον Θεό, την μία και μανδική φορά που κατέβηκε στη Γη.

Όμως, πρέπει να προσπαθήσουμε. Δεν γνωρίζουν το κακό ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ. Το διαμηνύει στους αιώνες το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΥΜΑ τους, ΕΚΕΙΝΟΣ.

-ΟΥΚ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ

Οι δολαρόνοι του ΘΕΟΥ θα ενδιαφέρονται για μερικές εκατοντάδες δολοφονημένα αθώα παιδιά; Το αγνό αίμα τους ήδη ποτίζει την σάρκα όχι των Ισραηλιτών, αυτών το δέρμα έχει αποκτήσει κρούστα αναισθησίας μετά από 70 χρόνια συνεχών δολοφονιών, αλλά του ΜΠΟΥΣ, του πολύ ΟΜΠΑΜΑ, των ηγετών της Ευρώπης και κάποιων εργώριων υποστηρικτών τους.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ, είναι πλέον ΕΥΡΕΩΣ γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο ΕΒΡΑΙΟΣ μυρίζει ΑΙΜΑ. Και από ό,τι φαίνεται από την ανοχή κάποιων θα συνεχίζει να μυρίζει για πολλά χρόνια ακάμα.

Παιδιά της Παλαιστίνης, Συγγνώμη...

Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ

Η συρρίκνωση της Παλαιστίνης 1946-2000



1945

1947

1967

2000